



## Communicatie en gepast hanteren van afstand en nabijheid in de stervensfase

### Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

In contact met zwaar zieken en stervenden kom je in contact met jezelf, word je geraakt als zorgverlener. Vaak zet zo'n contact iets in beweging, iets dat we bij onszelf nog niet erkennen. Bij velen roept dit tal van vragen op: hoe kun je afstand en nabijheid gepast hanteren, hoe ga ik om met mijn emoties, mijn onzekerheid, mijn kwetsbaarheid, hoe bespreek ik mijn eigen ervaring binnen het team, hoe kan ik mijn eigen ruimte ont-dekken. Aan de hand van inzichtelijke lezingen en oefeningen verruimen we onze ervaring met het bewust omgaan met onszelf en met de andere. Omdat één dag te beperkt is om dergelijke subtiele materie te benaderen, is dit een tweedaagse. Overnachten is mogelijk maar deelnemers zijn hier vrij in.

<b>Doelgroep</b>	Artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, psychologen, pastores, moreel consultants, sociaal werkers, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, vrijwilligers, ...
<b>Docent</b>	Mieke Ballinckx, verpleegkundige, lic. Verpleegwetenschappen, lichaamsgerichte begeleiding
<b>Data</b>	donderdag 23 en vrijdag 24 oktober 2014 van 9u30 tot 16u30
<b>Prijs</b>	Leden 150 euro / niet-leden 180 euro te betalen op rekeningnummer IBAN BE11 4362 1621 1948 / BIC KREDBEBB van de FPZV
<b>Locatie</b>	Het Rustpunt, Burgstraat 46, 9000 Gent. Wie dat wenst, kan overnachten in het mooie gastenkwartier. Gelieve hiervoor zelf contact op te nemen met <a href="mailto:info@hetrustpunt.com">info@hetrustpunt.com</a>
<b>Inschrijving Code</b>	via <a href="http://www.palliatief.be">www.palliatief.be</a> > vto > aanbod Federatie > elektronisch inschrijvingsformulier COMMF5/1314

#### Bijkomende vragen?

Neem contact met Greet François, vormingsverantwoordelijke Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen 02/255 30 42 of [greet.francois@palliatief.be](mailto:greet.francois@palliatief.be)

