



Spiritualiteit ... what's in a name ?

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

Het woord 'spiritualiteit' wordt op zo veel verschillende wijzen ingevuld, je zou er het noorden van kwijtraken. Het noorden zoeken, ons oriënteren en het in kaart brengen van onze eigen menselijke, horizontale en/of verticale spiritualiteit, daar gaat het om in deze opleiding. We nemen onszelf, mensen die zelf zin geven aan hun leven, als uitgangspunt. Van daaruit belichten we verschillende aspecten van spirituele/existentiële pijn en spirituele/existentiële zorg. Daarbij is er aandacht voor (de eigen) zingeving, levenservaringen, levenshouding, verlies, enz. De focus ligt op hoe we elk met onze eigen bagage als zorgverstrekker functioneren.

In het kader van de spirituele zorg naar residenten en patiënten, is het meer bepaald het narratieve, verhalende aspect, dat we verkennen. Het gaat daarbij om het luisteren naar de verhalen van de mensen, de momenten van geluk en zich verbonden weten, maar ook de kwetsuren die mensen hebben opgelopen. Als zorgverstrekker kunnen we daarbij helpen en voorwaarden scheppen om mensen aan te moedigen woorden te geven aan wat zich vanbinnen afspeelt.

De dag is ervaringsgericht opgebouwd. Van de deelnemers (max. 16) wordt dan ook een actieve inbreng verwacht.

Doelgroep	Artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, psychologen, pastores, moreel consulenten, sociaal werkers, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, vrijwilligers, ...
Docent	Kathleen Van Steenkiste, vrijzinnig humanistisch consulent
Data	donderdag 20 maart 2014 van 9u30 tot 16u30
Prijs	Leden 75 euro / niet-leden 90 euro te betalen op rekeningnummer IBAN BE11 4362 1621 1948 / BIC KREDBEBB van de FPZV
Locatie	CC het Bolwerk, Bolwerkstraat 17, 1800 Vilvoorde
Inschrijving	via www.palliatief.be > vto > aanbod Federatie > elektronisch inschrijvingsformulier
Code	EXIST/1314

Bijkomende vragen?

Neem contact met Greet François, vormingsverantwoordelijke Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
02/255 30 42 of greet.francois@palliatief.be